



Een gezonde school in een uitdagende leeromgeving met onderwijs op maat

Tel. 0113-626127

e-mail school: hoeksteen@alphascholengroep.nl

e-mail directie: B.Wille@alphascholengroep.nl

Nieuwsbrief 2 '17 – '18

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:

- de agenda
- Kinderboekenweek
- het vakantierooster
- onze reis naar Oeganda
- actie Schoenmaatjes
- Medezeggenschapsraad
- Mad Science Show
- Welkom op school
- Onze jarigen in oktober

Agenda: de belangrijkste data dit schooljaar

woensdag 4 oktober	: schoolvoetbal meisjes
donderdag 5 oktober	: stakingsdag kinderen vrij
4 t/m 13 oktober	: kinderboekenweek
dinsdag 5 december	: sinterklaasviering
donderdag 21 december	: kerstviering
maandag 8 januari	: Alpha studiedag (kinderen vrij)
dinsdag 6 februari	: studiedag team (kinderen vrij)
7 t/m 15 februari	: 10 minuten gesprekken
vrijdag 16 maart	: pannenkoeken dag
donderdag 29 maart	: Paaslunch
vrijdag 20 april	: Koningsdag
week van 4 juni	: schoolkamp en schoolreisjes
vrijdag 22 juni	: studiedag team (kinderen vrij)
week van 25 juni	: 10 minuten gesprekken
woensdag 4 juli	: musical en afscheid groep 8
donderdag 5 juli	: spelletjesdag
vrijdag 6 juli	: opruimdag (kinderen vrij)

De agenda wordt elke nieuwsbrief geactualiseerd.

De laatste agenda is altijd leidend.

Kinderboekenweek

Dit jaar hebben we gekozen voor het thema van de Christelijke Boekenweek ;

“Bibbers in je buik”

We willen tijdens deze week de nadruk op het lezen leggen en hebben daar diverse activiteiten bij bedacht. In onderstaand overzicht kunt u de diverse activiteiten vinden.

Woensdag 4 oktober

Opening Kinderboekenweek

Voorlezen

Groep 5 leest voor aan groep $\frac{1}{2}$

Groep 8 leest voor aan groep $\frac{3}{4}$

De leerlingen nemen een prentenboek van thuis mee.

Tijd: 13.30 uur - 14.00 uur

Vrijdag 6 oktober

Voorronde voorleeswedstrijd.

In de groepen 4 tot en met 8 zal er een voorronde voor de voorleeswedstrijd plaats vinden. Uit elke groep worden 1 winnaar gekozen, die mag voorlezen tijdens de finale van de voorleeswedstrijd op de Hoeksteen.

Kleedjesmarkt

De kinderen mogen hun eigen boeken verkopen.

Alle boeken kosten 0,50.

Kinderen mogen max. 2,50 meenemen. Liefst 5 munten van 0,50.

Van groep 1 t/m groep 4 mag er één ouder aanwezig zijn om hun zoon/dochter te helpen.

Tijd: 13.15- 13.45 uur

Maandag 9 oktober (zal nog gewijzigd worden i.v.m. de Mad Science Show)

Groep 6/7 leest voor aan groep $\frac{1}{2}$ en $\frac{3}{4}$

De leerlingen nemen een prentenboek van thuis mee.

Tijd: 13.30 uur - 14.00 uur

Dinsdag 10 oktober / woensdag 11 oktober / donderdag 12 oktober.

Voorleeswedstrijd 'de finale'.

De winnaars van groep 4 tot en met 8 strijden tegen elkaar voor de titel

'voorleeskampioen van de Hoeksteen'. Uit groep 4 en 5 komt 1 winnaar en uit groep 6, 7 en 8 komt 1 winnaar.

Tijd: 12.30- 14.00 uur

Vrijdag 13 oktober

Meester en juffenfeest

De kinderen mogen zich verkleden zoals ze willen. De kinderen hoeven geen eten & drinken mee te nemen, maar wel hun lunch.

Het tweede deel van de ochtend worden er allerlei leuke activiteiten gedaan in de school.

Deze dag mogen de gymspullen thuisblijven en de schooltijden zijn ongewijzigd.

Vakantierooster 2017-2018

Herfstvakantie	ma 16-10 - vr 20/10
Kerstvakantie	ma 25/12 - vr 05/01
Voorjaarsvakantie	ma 19/02 - vr 23/02
Goede Vrijdag/2e Paasdag	vr 30/03 - ma 02/04
Meivakantie	ma 23/04 - vr 04/05
Hemelvaartsdag	do 10/05 - vr 11/05
2e Pinksterdag	ma 21/05
Zomervakantie	ma 09/07 - vr 17/08



Onze reis naar Oeganda

Een impressie van onze reis naar Oeganda, waar we nog lang niet over uitgepraat zijn: Op woensdag 13 september vertrokken we 's morgens om 5 uur naar Schiphol. Best wel een beetje zenuwachtig wat zou dit avontuur ons gaan brengen?

Omdat het heel erg stormde had het vliegtuig naar Istanbul, waar we zouden overstappen naar een vlucht naar Entebbe, 5 uur vertraging. Zodoende misten we het vliegtuig naar Entebbe en hadden we onverwachts nog een toeristisch dagje in Istanbul. Leuk maar niet gepland.

Op donderdag 14 september vlogen we naar Oeganda. Midden in de nacht (5 uur) waren we dan toch aangekomen bij Noah'Arc Children Ministry Uganda in Mukono.

De volgende morgen kregen we een rondleiding. We waren zeer onder de indruk. Dit was niet alleen een kindertehuis maar een compleet dorpje met eigen wasserij, kerk, school en nog veel meer.

Piet en Pita een Nederlands echtpaar zijn zo'n 16 jaar geleden getart met opvang van baby'tjes in hun eigen huis. Nu uitgegroeid tot opvang van ongeveer 200 kinderen. De baby'tjes van toen zijn nu echte tiener jongens en meisjes. Er is nu ook een voortgezet onderwijs school bij gebouwd waar kinderen beroepsonderwijs krijgen. Je kan b.v. voor kapster leren, timmerman, metselaar of boer en nog veel meer.

Op het terrein stonden ook verschillende familie-units. Dat zijn huizen waar kinderen vanaf 8 jaar met een stuk of 15 bij elkaar wonen om zo te ervaren hoe het wonen in een gezin is. In ieder huis zijn dan 1 of 2 vrouwen, die de kinderen tante noemen, die voor hen zorgen.

Een wens voor nu is huizen bouwen waar kinderen die 18 jaar zijn zelfstandig kunnen wonen om zo voorbereid te worden op een leven buiten de compound.

De verhalen die we horen waren soms heel heftig: een baby van 2 dagen oud, zomaar weggegooid in de bosjes, vond een plekje bij Noah's Arc. Of dat meisje wat in een vuilniszak langs de kant van de weg lag met de navelstreng er nog aan. Een meisje wat met een hakbijl op haar hoofd was geslagen en als de buurvrouw niet gekomen was dan vermoord was door haar eigen moeder.

Kinderleventjes zijn in Oeganda veel minder waard dan bij ons. Maar ja als je geen eten en drinken en voorzieningen voor je kindje hebt wordt je wel tot wanhoop gedreven.

Voor de kinderen in Noah's Arc ziet het leven er weer beter uit. Ze krijgen 3 maal per dag lekker eten, ze kunnen naar school, ze hebben kleren en ze krijgen liefde.

Wat hebben wij gedaan?

In shifts van 2 uur hielpen we mee in de wasserij. Ik hen nog nooit zoveel gestreken als deze weken. Zittend op de grond en strijken met een strijkijzer waar mijn overgrootmoeder mee streek. (gevuld met brandend houtskool).

Of we hielpen mee in de keuken. Voor 200 kinderen en nog zo'n 200 mensen personeel aardappelen schillen, groente schillen, in de pap roeren met een soort roeispaan en nog veel meer.

Of we hielpen mee met de verzorging van de baby's.

De mannen hielpen ook met schilderen van kasten in de familie-units.

De school die op het terrein staat wordt ook bezocht door kinderen vanuit de dorpjes in de buurt. Hiervoor is een sponsorprogramma op gestart. De gezinnen worden bezocht door de maatschappelijk werkers van Noah's Arc en dan wordt er voor 1 of 2 kinderen uit een gezin een sponsor gezocht. Voor €22,50 per maand kan zo'n kind dan naar school. Er komen zo'n 400 kinderen per dag van buiten de compound. Voor die kinderen krijgt het leven ook weer wat meer kleur. Ze kunnen leren, ze hebben ten minste 1 fatsoenlijke maaltijd per dag en als ze ziek zijn wordt er door de dokter van de kliniek naar hun gekeken. We zijn ook op bezoek geweest bij een gezin waarvan 2 kinderen een sponsor hebben. Dan wordt je toch even stil en besef je in welke bevoorrechte positie je bent als je in Nederland geboren wordt.

We waren zeer onder de indruk van wat er hier met Gods hulp gebeurt. Piet en Pita voelen zich door God op deze plek gezet en ervaren steeds opnieuw hoe goed God is en hun steeds voorziet van de middelen die ze nodig hebben om dit werk te kunnen doen. Het is maar een kleinigheid wat wij hebben kunnen doen met een groep van 10 personen. Maar we zijn heel rijk en gevuld met Gods liefde terug gekomen van deze reis. Alle ouders die kleding gegeven hebben, heel hartelijk dank. Het was zeer welkom. Wat niet mee kon in onze koffers nemen we mee naar Roemenië waar we ook steeds opnieuw ervaren dat hulp ook daar nog hard nodig is.



Hier woont een moeder met 6 kinderen. Dankzij het sponsorprogramma kunnen deze 2 jongens naar school.

Actie Schoenmaatjes

In november gaan we weer aan de slag met de actie schoenmaatjes. We willen met alle kinderen hier aan mee doen en samen met alle groepen tegelijk een doos gaan versieren. Wilt u nu vast schoendozen gaan sparen?

Het is de bedoeling dat we de doos versieren en dat de kinderen hem dan mee naar huis nemen om te vullen. De kinderen krijgen 1 van de komende weken een folder mee naar huis waarin u kunt lezen wat er in de doos gestopt kan worden en wat er niet in mag. Te denken valt aan schriften, stiften, knutselspulletjes maar ook tandpasta en een tandenborstel en zeep. Kleine knuffeltjes voor de jongere kinderen. De € 6.50 verzendkosten worden betaald door de diaconie van de Maartenskerk. zodat u daar geen extra kosten aan heeft en wat nieuwe spulletjes kan kopen om in de doos te stoppen. Het leukste is het wanneer u de doos samen met de kinderen vult, zodat ze leren delen. In het reisverslag van juf Mappy kunt u lezen hoe onze kinderen het zoveel beter hebben dan in de landen waar de dozen naar toegaan. De dozen die naar Oeganda gaan worden bij Noah's Arc verzameld en vandaar uit naar de kinderen in Oeganda gebracht. We rekenen er op dat alle kinderen meedoen aan deze actie.



edukans

Medezeggenschapsraad (MR)

Welkom aan Danielle Schouwenaar en Judith Jimkes. Zij zijn de nieuwe leden van de MR van de Hoeksteen. Zij zullen Marjorie Meijboom en Jolijn Stam vervangen. Marjorie en Jolijn willen we hartelijk bedanken voor hun inzet van de afgelopen jaren.

De medezeggenschapsraad (MR) is een zelfstandige adviescommissie, die inspraak heeft op de school. In deze commissie zitten mensen die bij de school betrokken zijn: ouders en leerkrachten. De MR mag de schoolleiding aanspreken op alle zaken die met school te maken hebben. Soms heeft de MR wettelijke bevoegdheden. De MR heeft instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. De MR van de Hoeksteen bestaat dit jaar uit vijf personen. Drie ouders en twee leerkrachten. Namens de ouders zitten Danielle Schouwenaar, Judith Jimkes en Catherine Ruisaard in de MR. Marjorie Meijboom en Jolijn Stam treden dit jaar af, maar zullen Danielle en Judith eerst inwerken. Namens de leerkrachten vertegenwoordigen Marjan de Groene (voorzitter) en Lucie Herrebout het team in de MR.

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden zaken die met het beleid in en rond de school te maken hebben besproken.

De MR kan zelf ook ongevraagd adviezen geven aan de directie. Al deze rechten en plichten liggen vast in het reglement medezeggenschap.

Ouders die vragen hebben over beleidszaken van de school zoals hierboven genoemd, kunnen deze altijd stellen via de ouders of via één van de leerkrachten. Ook zijn de notulen altijd op te vragen bij Marjan de Groene.

Besproken punten in MR vergadering van 25 september 2017

- Directienieuws
- vergaderkalender 2017-2018
- Actieplan 2017-2018
aangevuld actieplan wordt volgende keer behandeld
- Nieuwe MR-leden
inwerken van nieuwe MR leden
- Ingekomen stukken
schoolfruit
- Vervolg tuinaanleg
- contactmomenten ouders-leerkracht
- communicatie ouders- bij wijziging van aanpak/aanbod lesstof
- cijfers in Parnassys- zo recent mogelijk
- hygiëne school

MAD SCIENCE SHOW

Op maandag 9 oktober a.s. is er een Mad Science (Wetenschap & Techniek) show op school, georganiseerd door de gemeente Kapelle. Een "professor" probeert de nieuwsgierigheid van kinderen te wekken met behulp van leuke, educatieve activiteiten. Deze activiteiten brengen een beter begrip van wetenschap en techniek en de invloed daarvan op het dagelijks leven met zich mee.



WELKOM

Dani Tange wordt vier jaar en zal na de herfstvakantie bij ons in groep 1-2 komen. Hij komt nu al geregeld naar school om te wennen.

Ook heten we Alexander Bacchus van harte welkom. Vanuit Amerika is hij naar Wemeldinge verhuisd en zit nu bij ons in groep 2. Voor hem is het wennen op een nieuwe school waar iedereen Nederlands spreekt, maar we kunnen veel van elkaar leren. We vinden het altijd leuk als we er weer nieuwe vriendjes bij krijgen om mee te spelen. We wensen Dani en Alexander een fijne schooltijd toe op de Hoeksteen.

Onze jarigen in oktober

Jelle Engering	Liam Houtekamer
Denise Boonman	Sterre de Weerd
Tamara Mesu	Merel de Hooge
Nanda de Hooge	Irene Asghar
Jens Abbink	



Gefeliciteerd en een super toffe verjaardag gewenst.

Alle meesters en juffen